

Rondo's, cascades, gekruiste zeepieren, je kunt het zo gek niet bedenken of problemisten brachten ze op het bord.
En ze bouwden muren en piramides en sloopten ze weer.

Ook partijspelers hadden hun buien. Die vroegen zich af hoe snel een speler al zijn schijven kwijt kan raken. En of er een partij kan bestaan waarin wit en zwart allebei hun twintig schijven tot dam laten promoveren.

In dit boek vindt u curieuze bedenksels van problemisten als Henk van Alphen via Piet Kleute en Jan Pennings tot Aart de Zwart. En van partijspelers als Marius Fabre via R.C. Keller en Benedictus Springer tot Alexander Tsjizjov. En van grootmeesters in zowel de problematiek als in de partij Frans Hermelink en Andreas Kuyken.

Wat is het curieuze curiosum? De twee standen waarin een schaakpaard en een schaakkoning een vangweb weven voor een damdam?



Arie van der Stoep

Dammen met een knipooog

Dammen met een knipooog



Arie van der Stoep

Arie van der Stoep

