

How opened the circular of the KvD [soon thereafter named *De Problemist*] in 1946?



*The KvD librarian, Arne van Mourik, both recovered and reproduced this 70-years-old circular in order to ask attention again for the great importance of active membership recruitment of draughts problemists. Then and nowadays, by the board, the editors and the members. That also draughts players enjoy the field of draughts composing was proven last year by the new members, i.e. also subscribers to our journal, Henk de Witt and Wouter van Beek. These fanatic players were surprised by the quality of *De Problemist* nowadays, and, last but not least, were tipped by our members. In short: spread the word!*

(Below, you'll find the full original Dutch text of the 1946 circular, dealing with this issue!)

~~~~~

**Hoe opende de circulaire van de KvD [even later *De Problemist* gedoopt] in 1946?**



*De KvD bibliothecaris, Arne van Mourik, haalde deze circulaire na 70 jaar onder het stof vandaan met de bedoeling nogmaals aandacht te vestigen op het grote belang van actieve ledenwerving voor de prachtige damproblematiek. Toen en nu, door bestuur, redactie én leden. Ook verstokte partijspelers kunnen vallen voor de mooie damproblematiek. Dit jaar namen Henk de Witt en Wouter van Beek een abonnement op *De Problemist*, nadat ze doorkregen hoe aantrekkelijk ons blad tegenwoordig is. En, last but not least: zij werden getipt. Kortom: spread the word!*

**Januari / Februari 1946.**

**1941 – 1946**

Het nieuwe jaar is aangebroken, nadat het oude, dat vele onzer reden heeft gegeven tot de smartelijkste droefheid zowel als tot de innigste vreugde, is verstreken. De dageraad, die een jaar geleden nog slechts gloorde aan de toekomsthorizon, is thans overgegaan in het klaarste daglicht, dat ons alles duidelijk doet onderscheiden: het satanische, het onvolmaakte, het blij en het schone.

Voor het eerst in zijn bestaan beleeft de Kring een Vredesnieuwjaar. Dat er een lustrum overheen zou gaan voor het zover zou zijn hadden wellicht slechts zeer weinigen verwacht... Vijf jaren is het geleden dat in Utrecht een handjevol enthousiaste probleemliefhebbers bijeen kwam en de Nederlandse Bond voor Damproblematiek werd gesticht. Vijf jaar is een korte tijd, doch binnen dit tijdsbestek is er dankzij het opofferende werken van slechts weinigen voor velen een hechte, gezonde en vooruitstrevende organisatie tot stand gekomen. De K.v.D. telt thans meer dan 200 leden, hoopt spoedig een gedrukt maandblad te krijgen, gaat internationale wedstrijden organiseren, kortom: iedere componist, oplosser of liefhebber kent de K.v.D. na de 5 in elk opzicht gebrekkige oorlogsjaren als het representatieve lichaam voor de damproblematiek.

Gaan we nu op onze lauweren rusten en de ogen sluiten, ook voor alle tekortkomingen en fouten die onze Kring ontsieren? Zeggen we nu in zalige zelfgenoegzaamheid: "We zijn er, we kunnen thans zonder inspanning het hoofd boven water houden"? Iedereen kent ons antwoord. Het bestuur heeft nu enige maanden gehad om de in disorde gebrachte contacten te herstellen. De leden verwachten van het bestuur thans actie –en terecht. De leden hebben tijd gehad enigszins in hun persoonlijke moeilijkheden op verhaal te komen, het bestuur verwacht van hen thans medewerking en actie –eveneens terecht. 1946 brengt ons bij vele andere kringevenementen de reünie en de jaarvergadering. Ieder lid kent zijn plicht: hier aanwezig te zijn. En er zijn nog andere plichten behalve deze en contributie betalen. Eén moet hier nog genoemd worden. Bij een lustrum hoort een geschenk. Het mooiste geschenk voor de K.v.D. is een flinke ledenwinst. Ik stel daarom voor dat ieder K.v.D.-lid zorgt voor een nieuw lid bij wijze van lustrumgeschenk. Dit kan gemakkelijk. Tallozen die bij ons behoren bevinden zich nog buiten onze rijen. Ieder kent wel zulke. Tracht ze voor ons te winnen. Toont dat ge niet slechts leden zijt, maar levende leden. Want nu zijt ge misschien nog slechts gewoon lid, doch over 40 of 50 jaar heet men u één der pioniers van de problemistenorganisatie. Ik wens u veel succes en –voor ik het vergeet– een gelukkig nieuwjaar.

D. DOUWES, Voorz.

-----

Gaarne betuig ik, mede namens de andere bestuursleden, mijn volledige instemming met deze openingsspeech van onzen praeses. Dat ik dit evenwel met bezwaard gemoed doe, het komt doordat deze Nieuwjaarswens welhaast gepaard kan gaan met die voor een Gelukkig Paasfeest. Men vergeve mij de galgenhumor: het euvel van het laat verschijnen der circulaires heeft ons ook nu weer parten gespeeld. Het niet, respectievelijk te laat ontvangen van een belangrijk gedeelte van de kopij maakte het noodzakelijk de januari- en februari-circulaires te combineren. Ik kan de leden slechts nogmaals verzekeren dat het ons streven blijft en wij ons best doen de circulaires iedere maand regelmatig en tijdig te laten verschijnen.

A.P. de Zwart

~~~~~

Wishful thinking: een vertrouwd beeld van de komende KvD-reünies i.p.v. eerdere?

(Wishful thinking: a reliable picture of the coming reunions instead of former ones?)

